

9^e zondag door het Jaar C Lucas 7, 1-10

EEN WOORD VAN U IS VOLDOENDE



De honderdman gelooft in de kracht van Jezus' Woord.
Hij vertrouwt erop dat één Woord van Jezus voldoende is om zijn knecht te genezen.



Werkje:

Kleur de voorkant van het eerste blad. En kleur het tekeningetje van het tweede blad.

Knip daarna de dikke lijnen van de luiken van het raam op het eerste blad.

Plak het tweede blad achter het eerste blad. Nu kunnen de luiken van het raam open.

De honderdman stuurde enkele leiders van de Joden naar Jezus
om zijn knecht te genezen.